

Historische Vereniging Sint-Pancras



Van de redactie

Beste lezer van deze krant, wij als redactie hebben weer met veel plezier de Krant van de Historische Vereniging Sint-Pancras samengesteld, daarbij gesteund door een aantal "gastschrijvers", hartelijk dank daar voor.

en een nieuwe prijsvraag voor 2014. Ook besteden we aandacht aan bestaande en hernieuwde evenementen in ons dorp, immers het heden is verbonden met en voortgekomen uit onze rijke historie.

In deze krant aandacht voor een Hutte-gedicht, de uitslag van de prijsvraag 2013

Bianca Breed, Nelleke Bruns, Annemarie Wognum en Peter Tergau

Van de voorzitter

Een korte terugblik op het jaar 2013 wordt gekenmerkt door enkele uitschieters, die veel aandacht hebben getrokken.

Dan denk ik aan:

*- de Historische Wandeltochten die een groeiende belangstelling genieten.
- de presentatie van de boeken over "De tuinbouw in ons dorp" en "De ontstaans-geschiedenis van Sint Pancras".*

De initiatiefnemers, de heren S. Wognum, G. van Dijk en B. Buitink verdienen alle lof voor de succesvolle uitgaven!!!

Terugkomend op de eerder genoemde wandelingen merk ik, dat deze niet alleen de inwoners van ons dorp trekken, maar óók mensen van buiten..... mensen die hier ooit gewoond hebben bijvoorbeeld. Het aantal gidsen is inmiddels uitgebreid tot 9 personen. In juli en augustus staan zij er weer voor klaar om belangstellenden rond te leiden en ná die periode kunnen er ook aanvragen worden ingediend bij het secretariaat, maar dan zijn wij wel meer afhankelijk van beschikbaarheid van onze gidsen.

Dit jaar wordt het voor vele verenigingen spannend t.a.v. de vraag of zij nog voor financiële ondersteuning van de gemeente in aanmerking komen. Zéker is in ieder geval, dat ook wij zelf acties moeten ondernemen om het financiële hoofd boven water te houden. En dat doen wij!!!

Inmiddels is ook de jeugd meer betrokken geraakt bij de geschiedenis van ons dorp. Basisschool "De Steltloper" is als eerste gestart met het project "Vroeger in je dorp". Tot slot wil ik een pluim geven aan al onze medewerkers!!!

U weet het: **Zonder vrijwilligers is een vereniging nergens!!!**

Bram Kout

“Ooit onder eigen pannen???”

In onze voorjaarskrant van 2013 berichtten wij u over de stand van zaken rond een eigen verenigingsgebouw.

De traagheid waarmee deze procedure verloopt wordt nog eens benadrukt door het feit, dat het *in mei vier jaar geleden is dat de eerste gesprekken* hierover zijn begonnen!

U weet ongetwijfeld nog wel dat wij ons oog hadden laten vallen op het achterste gedeelte van Nobelhof 1, waar voorheen het Witte Kruis gevestigd was.

Inmiddels zijn we beland in een fase van juridische procedures die de weg voor ons moeten vrijmaken.

Zoals zo vaak duurt dit proces lang, erg lang! Maar..... wij vorderen langzaam maar zeker naar een situatie die hoop geeft en ons vuurtje warm houdt om te blijven ijveren voor een eigen ruimte.

Als het licht op groen gaat hebben wij als bestuur de volgende stappen al op papier staan en het belangrijkste is dan de financiële onderbouwing voor een verantwoor-

de exploitatie. Zodra wij zover zijn zullen wij u, inwoners van Sint Pancras, weer informeren..... èn om de zeer gewenste ondersteuning vragen!

Wij blijven er voor gaan en hopen dat ook u het belang inziet dat de historie van ons mooie dorp via oude voorwerpen, geschriften, beeld en geluid in een fraaie outillage bewaard blijven en kunnen worden getoond!!!

Het bestuur.

Medewerkersavond 2013

De Historische Vereniging Sint-Pancras mag zich verheugen in een grote groep enthousiaste medewerkers. Zonder deze vrijwillige inzet is het onmogelijk de vereniging goed te laten functioneren. Ook deze



krant is weer door hen verspreid. Daarom is het bestuur er alles aan gelegen om deze groep medewerkers in stand te houden en onze waardering aan hen uit te spreken. Dit doen we o.a. door het organiseren van een medewerkersavond.

In november 2013 werden zo'n 50 medewerkers getraakteerd op een nostalgische avond met Oudhollandse spelletjes. We zijn tenslotte niet voor niets een historische vereniging.

Vol overgave stortten de deelnemers zich op de verschillende onderdelen. Bij velen kwamen weer oude herinneringen boven

uit de tijd dat er nog geen televisie bestond en spelletjes als deze een aangenaam tijdverdrijf waren. Hoewel er ook een puntentelling was en sommigen enthousiast en soms zelfs fanatiek voor de punten gingen, was het bestuur van mening dat iedereen de eerste prijs had verdiend voor sportiviteit en enthousiasme. De aanwezige prijzen werden daarom onder de deelnemers verlost.

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond en hopen dat dit de leden aanzet om ook dit jaar weer medewerker te blijven of misschien



wel te worden. Het bestuur blijft optimistisch als het gaat om het verkrijgen van een eigen onderkomen.

Mocht het zover zijn, dan zullen we een nog groter beroep moeten doen op onze medewerkers. Maar ook dat zien we met vertrouwen tegemoet.



Let op bij de betaling van de contributie 2014: Onze bankrekening is NL72 INGB 0000 3565 57 ten name van Historische Vereniging Sint-Pancras, dus niet meer ten name van "Oud Sint-Pancras".

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering op 19 maart 2014

Op woensdag 19 maart 2014 hield de Historische Vereniging Sint-Pancras haar Algemene Ledenvergadering 2013. De vergadering werd bezocht door 42 leden, een grotere opkomst dan we de laatste jaren gewend waren.

De agendapunten werden in vlot tempo afgewerkt en om 20.45 uur kon voorzitter Bram Kout, onder dankzegging aan de leden, de vergadering sluiten. De notulen zullen worden opgenomen in De Klin nr. 29, die in december 2014 uitkomt.

Na een korte pauze vroeg de voorzitter aandacht voor de heren Harry de Raad en Jesse van Dijk van het Regionaal Archief Alkmaar.

Beide heren verzorgden een presentatie over "Schatten van Sint Pancras", die zich bevinden in het Regionaal Archief.

Allereerst gaf Harry de Raad uitleg over de functie van het Regionaal Archief en de mogelijkheden die het Archief te bieden heeft aan alle inwoners van het gebied dat valt onder het Regionaal Archief Alkmaar.



Zo kunt u in het Archief alle mogelijke informatie vinden voor stamboomonderzoek. Ook vragen over je woonplaats, je straat of je huis kunnen worden beantwoord in het Archief. Bovendien bevinden zich alle edities van het Noord-Hollands Dagblad, digitaal opgeslagen, in het Archief. Met een trefwoorden zoekstelsel kan binnen de kortste keren alle informatie worden gevonden. Ook worden er regelmatig workshops gegeven. De medewerkers staan te popelen om de bezoekers op weg te helpen in hun zoektocht. Het Regionaal Archief kunt u vinden op Bergerweg nr. 1 in Alkmaar. De website kunt u vinden via <http://www.archiefalkmaar.nl> Door het trefwoord "Sint Pancras" in te

typen kreeg Harry de Raad toegang tot een enorme hoeveelheid informatie over ons dorp. De oudste geschriften dateren al uit de Middeleeuwen. Omdat de middeleeuwse teksten voor de leek heel moeilijk zijn te lezen, trakteerde Harry de Raad ons op een aantal interessante en ook zeer vermakelijke stukjes oudst geschreven geschiedenis van ons dorp. Hij bezit de gave uiterst boeiend en smakelijk te kunnen vertellen en zo de geschiedenis weer tot leven te kunnen brengen. In de 19e eeuw konden vele Sint Pancrassers nog niet lezen of schrijven. Het was de taak van de burgemeester om bij overtreding van de wet een schriftelijk verslag te maken van het gebeurde. Dit diende als ondersteuning voor de rechter. Met een aantal smakelijke verhalen wist Harry de Raad de lachers op zijn hand te krijgen. Ook enkele curieuze berichten uit het Noord-Hollands Dagblad werden nieuw leven ingeblazen. Dit allemaal om aan te tonen, dat werkelijk alle informatie over ons dorp in het Regionaal Archief is te vinden.

Vervolgens ging Jesse van Dijk in op de ongekende mogelijkheden die de modernste digitale technieken ons kunnen bieden op het gebied van oude kaarten lezen. Tot in de kleinste details kunnen delen van een kaart of foto worden uitvergroot. Hiervan liet hij enkele frappante staaltjes zien. Ook Jesse had gegraven in het archief van het Noord-Hollands Dagblad en toonde ons een aantal foto's uit het verre of recentere verleden van gebeurtenissen in Sint Pancras, die de krant hadden gehaald. Sommige stonden nog helder in het geheugen gegrift van menig aanwezige bezoeker. Met toegevoegde informatie werd het ook voor het Regionaal Archief nog een leerzame avond.

Rond de klok van half elf werden de heren vriendelijk verzocht een einde te maken aan hun enthousiaste verhalen, omdat het anders nachtwerk zou worden. Met een leuke attentie en een welgemeend applaus werden de heren bedankt voor de interessante avond. Om een oud cliché van stal te halen: de wegblijvers hebben wat gemist!

Activiteitenkalender 2014

Zomerseizoen Historische wandelingen met gidsen, info via Bram Kout (072-5643012) of Jan Steltenpool (072-5642908)

September Kraam op de nazomermarkt

Najaar Presentatie "Zwemmen in en om Sint Pancras"

December Uitgave Klin 29

Prijsvraag 2013



Vorig jaar was de prijsvraag leuk maar je moest er even voor het dorp in.

De onderschriften van een aantal straatnaamborden, van straten genoemd naar bekende dorpsgenoten, waren afgeplakt. Wat was de ontbrekende tekst? Uit de goede inzendingen, alle afkomstig van dames, is Bets Zonneveld als winnaar uit de bus gekomen!

Op de foto ziet u hoe Peter Tergau haar naast een bos tulpen een gratis lidmaatschap (voor een jaar) van onze vereniging cadeau geeft.

Van harte gefeliciteerd namens de Redactie.

Hieronder de foto's 2013 met het onderschrift.

Mannen op klompen

*Simpe, sampe, sompe
wie loopt er nog op klompe?
bouwersklompe, skuitklompe
Tegenwoordig zie je ze niet meer
onze voeten zijn gehuld in leer
kerkklompe, swarte klompe
Zomer, winter, warm of koud,
kind, volwassen, jong of oud.*

Klompleerse, klompskoene, klompesokke.

*Je ken op je klompe anvoele dat, waren ze versleten
weggooien? dat kon je wel vergeten.*

*Om de kap een ijzerdraadje,
en aan de onderkant
een stuk buitenband.*

*Klompe, hutte, klompehossies,
klompen, je zag ze bij bossies.*

*Simpe, sampe, sompe
wie loopt er nog op klompe?*



Onze bezorgers

Afscheid:

Na jaren trouwe dienst nemen wij afscheid van onze bezorgers de heer Van Dijkhuizen en de heer Hes. Jarenlang hebben zij iedereen in de buurt voorzien van de KLIN en de jaarlijkse krant. Hartelijk dank heren. Van Jacoba Bruntink hebben zij een leuke attentie ontvangen!

Nieuw & oproep:

De heer Wiedijk bezorgt in heel Langedijk de KLIN. Hij krijgt nu hulp, voor de straten met 'groet' en 'sloot' in Broek op Langedijk heeft Brenda Blom - Zonneveld zich aangemeld. Super! Echter voor een ander deel van Langedijk zoeken we ook nog een of twee bezorgers. Wie o wie verlost de heer Wiedijk van zijn grote wijk? Graag even reactie aan Anna Wognum telefoon 072 5642996.

Zwembad De Bever 45 jaar.

Natuurlijk moeten we even stilstaan bij het feit dat ons zwembad alweer 45 jaar bestaat. Dankzij de vrijwilligers, sponsors en de groenploeg ligt het er vanaf 27 april "pikt en dreven" uit. We hopen op een pracht zomer zodat een ieder volop kan genieten in en om het bad. Vanwege het jubileumjaar krijgt iedereen die een abonnement neemt een leuke verrassing. <http://www.zwembaddebever.nl> In het najaar zullen Piet Schuit en Klaas de Graaf een lezing houden over het zwemmen in en om Sint Pancras waarin ook alle aandacht wordt besteed aan De Bever.

De sluizen van de Daalmeer

Op 30 augustus 1560 werd door Koning Philips II octrooi verleend om de Aelmeer (Daalmeer) droog te leggen. In het octrooi werd ook vergunning verleend om waterpartijen die in verbinding met het meer stonden, het Toudije (het Odie), de Wielsloot en de Wittendel droog te leggen. Willem Anthonisz. Sonck, Claes Harcxz., Jacob Reijersz. Van Waerdendel en Mathijs Reijersz., allen bestuurders van Alkmaar, en Dirck van Teilingen, rentmeester van het Graafschap Egmond, waren de indieners van de aanvragers.

De genoemde meren waren gelegen tussen Koedijk en Sint Pancras en waren, evenals het omringende land, na de nederlaag van de Westfriezen op 27 maart 1297 tijdens de slag bij Vrone, door de graven van Holland in beheer genomen. Dit gebied werd vroomland genoemd en door de Domeinen namens de grafelijkheid verpacht. De bedijkers maakten vaart want reeds in 1562 is er een kaart van de reeds verkavelde droogmakerij door Lourens Pietersz. gemaakt.



Kaart van de Daalmeer in 1572 gemaakt door Lourens Pietersz. Linksboven het 'Toudie'. In het westen (boven) ligt Koedijk en aan de noordzijde is de molen duidelijk afgebeeld.

De begin jaren van de polder verlieten niet rooskleurig. Tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 kwam ze weer onder water te staan. Weliswaar werd ze in 1571 weer drooggemalen maar ze bracht het jaar daarop weinig op. In 1573 begon het beleg van Alkmaar en werden de dijken van de Daalmeer doorgestoken en de molen door soldaten van de Prins van Oranje afgebrand. Het zou tot 1575 duren voordat men de polder weer droogviel. De ingelanden kregen van de grafelijkheid tot 1577 kwijt schelding van pachtkosten in verband met de geleden schade.

In die tijd bestond de Daalmeer voor ongeveer 85% uit grasland en de rest was rietland. De graslanden werden vooral voor veeteelt en hooiteelt. Vanaf kerstmis tot april liet men het land onder water staan. Dit zou de groei van het gras aanmerkelijk verbeteren. Toen men later van dit systeem afstapte werd beweerd dat de oogsten aanmerkelijk terugliepen. Tot ongeveer 1900 heeft de Daalmeer uit grasland bestaan. Daarna begon de teelt van aardappelen en groente in deze regio belangrijker te worden en werden de graslanden 'gescheurd', omgeploegd. In 1920 was het grootste gedeelte van de polder inmiddels 'zwart'.

Het veranderde gebruik van de grond bracht problemen met zich mee voor de gebruikers. De verbouwde producten moesten van de akker naar huis of naar de veiling vervoerd worden. Dit gebeurde per schuit maar men kon de akkers alleen via de ringvaart bereiken. De binnensloten van de polder waren niet bereikbaar omdat er geen overhalen of sluizen aanwezig waren. Dit bracht ontzettend veel werk met zich mee. Sommige akkers hadden een lengte van rond de driehonderd meter en het was buitengewoon arbeidsintensief om iedere keer alles over de gehele lengte van de akker te transporteren.

Het was daarom dat er in 1912 het volgende verzoek bij het polderbestuur binnenkwam.

"De ondergetekenden, allen landeigenaren en gebruikers van landerijen in den polder Den Daalmeer geven bij dezen te kennen dat;

- zij in het belang van hun bedrijf wenschen te stichten een zoogenaamde overhaal ten doel hebbende hunne schuiven door middel van een rad daar over te vervoeren.

- Zij als aangewezen plaats daarvoor op het oog hebbende de kade bij de molen aan de molentocht van genoemden polder.

Redenen waarom adressanten zich wenden tot uw bestuur met beleefd verzoek toestemming te verkrijgen om tot die stichting te mogen overgaan en wel op de plaats als bovengenoemd of op een plaats door uw bestuur zelf aan te wijzen. Een spoedige beslissing in dezen zal ons hoogst aangenaam zijn. Met verschuldigde hoogachting hebben wij de eer te zijn, uw dienstwillige dienaren,

T. Kaaij, J.v.d.Sluis, Jb. Stam Dz., P. Brouwer Pz."

Dit verzoek wordt op 11 maart 1912 gevolgd door een officieel verzoek aan het bestuur. Dit gezegelde verzoek werd gedaan door een uitgebreidere delegatie die in tegenstelling tot het eerste verzoek uit ingelanden en gebruikers uit zowel Koedijk, Sint Pancras en Langedijk kwamen. In dit verzoek stelt men dat "Den Daalmeer noch door een sluis noch door overhaal of anderszins gelegenheid geeft hunne land -en tuinbouwproducten anders dan door overdragen te brengen in de vaartuigen, gelegen in de ringsloot ter verscheping", en dat "ter besparing van tijd en arbeidsloon hun het zeer gewenst voorkwam dat daartoe werd gebouwd een gelegenheid waardoor zij op bekwame wijze de producten buiten De Daalmeer konden brengen".

In dit verzoek vragen de ondertekenaars toestemming om twee overhalen te mogen aanleggen, en wordt gevolgd door tweeën-



De oostelijke sluis. Let op de ringketten voor het openen van de schuiven in de sluisdeuren om te schutten.



Voorbeeld van een overhaal. Deze overhaal ligt in Venhuizen tussen de polders Het Grootslagen de polder De Drieban. Foto uit 2006.

dertig handtekeningen. Klaarblijkelijk was het polderbestuur niet al te overtuigd van de noodzaak om een overtoom of overhaal aan te leggen want in april volgt een nieuw verzoekschrift welke in mei van hetzelfde jaar gevolgd worden door nog twee verzoeken. Wellicht is de zin '...dat ze dit werk geheel op eigen kosten willen uitvoe-



Op deze foto zien we de ringsloot van de Daalmeer aan de oostkant met het Daalmeerbruggetje op de achtergrond. Op deze plek loopt nu de S-3.

ren...' in het laatste verzoek overtuigend voor het bestuur want na deze datum zijn er geen verzoekschriften meer ingediend. Er worden dus twee overhalen gemaakt, een aan de oostzijde van de polder en een aan de westzijde.

De overhalen hebben niet lang bestaan. Reeds in april 1917 bereikt het polderbestuur een nieuw verzoek van de Pancrasser gebruikers van de oostelijke overhaal. Zij stellen dat '...de door hun gevestigde overhaal slechts in geringe mate aan hunner eisen tegemoet komt, omdat het zeer tijdrovend is en het zeer wenschelijk zou zijn wanneer op den plaats van den overhaal een sluisje gebouwd werd...' Het verzoek wordt kracht bijgezet door te stellen dat de waarde van het land als ook de draagkracht van de ingelanden aanmerkelijk verhoogd zal worden door de aanleg van een sluis. Ook wordt gesteld dat de bemaling dermate verbeterd is dat de extra

waterbelasting als gevolg van het schutten geen bezwaar kan zijn.

Het duurt bijna een jaar maar op 7 februari 1918 wordt in besluit 297 aan de heer C. Groen Cz. te Sint Pancras bericht dat het verzoek gehonoreerd wordt en toestemming wordt verleend. Klaarblijkelijk bevalt de nieuw gebouwde sluis zo goed dat ook de Koedijker gebruikers een aanvraag indienen.

Op 10 maart 1920 deelt de heer Jacob van der Sluis dat 'den vergadering van de vereenigden deelnemers der overhaal, allen eigenaars van te zamen ongeveer 40 ha. bouwland in dien polder met algemeene stemmen heeft besloten dat zij dien overhaal ten behoeve hunner landerijen zullen doen wegnemen en vervangen door het doen maken van een sluis, volgens bestek en tekening van een door het bestuur aan te wijzen deskundigen'. In het verzoek wordt beleefd de medewerking van het bestuur gevraagd zodat de plannen reeds in het volgende voorjaar gerealiseerd kunnen worden.



De sluis aan de 'Koedijker' kant. Hoewel niet meer in functie is. Deze sluis nog steeds te zien. Bij deze sluis werden de schuiven om te schutten met handels bediend.

De sluizen zijn gebouwd en men heeft er zo'n vijftig jaar plezier van gehad. Het sluisje aan de oostkant van de Daalmeer is gedeeltelijk verdwenen onder de S3.

Het sluisje aan de Koedijker kant heeft men laten liggen als een monument. Helaas wordt de monumentale waarde waarschijnlijk niet hoog ingeschat want het bevindt zich in deplorabele staat.

Kees Bakker en Jack Muis

Bronnen:
Regionaal Archief Alkmaar: Notulen polderbestuur De Daalmeer. Collectie Hingman, inv. 2514
Uit de historie van Koedijk en Huiswaard, J.P. Geus, Pirola Schoorl 1990, ISBN 90-6455-111-1
Historische Atlas Noord-Holland, Robas Den IJp 1986, ISBN 90-72770-07-2
www.poldersporen.nl

Foto-archief Kees Bakker

Speurtocht voor de basisscholen in Sint Pancras

In Klin 28 van december 2013 konden wij u het melden dat op 19 september 2013 de presentatie plaatsvond van het basisschoolproject "Vroeger in je dorp...".

Een project, op initiatief van en samengesteld door Sint Pancrasser Jan van Baar van het Regionaal Archief Alkmaar. Aan de hand van het werkboek maken de kinderen van de hoogste klassen van de drie Sint Pancrasser basisscholen een historische speurtocht door de geschiedenis van ons dorp.

De bovenbouw van de Openbare Basisschool De Steltloper heeft inmiddels de speurtocht volbracht op woensdag 12 maart jl.

Hieronder het letterlijke verslag van een van de deelnemende leerlingen:

We hebben op school een project over hoe het vroeger was in Sint-Pancras. En daarom hadden we een speurtocht door Sint-Pancras het begon bij de bever en toen moesten we om de beurt weg en gingen we als eerste naar het beeld van dokter Destree. Daar hadden we een vraag, daarna moesten we naar de Bovenweg naar een bus hokje, naar het spoor daar hadden we ook vragen en toen moesten we richting Overvecht en daarna naar de Molenhoeve en daarna naar het tankstation. Toen naar een huis en een verdwenen bruggetje en daarna naar het Witte Kerkje en over de Dijkstalweg en daarna was het klaar, het was heel leuk en we hebben er veel van geleerd.

Een leerling van groep 8 (o.b. s de steltloper).

Wanneer volgen de bovenbouwers van de R.K.B.S. Paus Johannes en C.B.S. Het Baken?



Prijsvraag 2014

Wie in Sint Pancras loopt er nog op klompen? Wij van de redactie hebben toch nog

een aantal mensen weten te vinden die hier dagelijks op lopen en hebben van hen een foto gemaakt.

Wie zijn dat?

Uiteraard hebben wij van te voren aan de gefotografeerden toestemming gevraagd en gelukkig ook gekregen om hun "Onderdanen" te mogen gebruiken in deze prijsvraag.

Mail uw oplossingen zo spoedig mogelijk naar Bianca Breed, zonbreed@quicknet.nl of stuur ze naar Nelleke Bruns, Boeterslaan 34, 1834GR Sint Pancras



Lid worden van de Historische Vereniging Sint-Pancras

Draagt u ons verleden een warm hart toe en wilt u meewerken aan het levend houden van het verleden voor volgende generaties, word dan lid van onze vereniging.

Wat levert het lidmaatschap op?

- Elk jaar ons jaarboek De Klin, met tal van interessante artikelen en foto's;
- Elk jaar een lezing met dia's of film over ons verleden, die meestal op twee avonden voor volle zalen wordt gegeven;
- In ons dorp Sint Pancras de huis aan huis krant van onze vereniging;
- Een expositie of anderszins tijdens de Nazomerfeesten;
- En nog veel meer wanneer we voldoende menskracht hebben.

Hoe aanmelden?

U kunt uw gegevens e-mailen naar ons secretariaat: janenelja@quicknet.nl of u kunt ons bellen of uw gegevens bij een van de onderstaande bestuursleden in de bus doen:

J.J.M. (Jan) Steltenpool, Sperwer 18, telefoonnummer 072 564 29 08
A.A. (Bram) Kout, Benedenweg 84, telefoonnummer 072 564 30 12
P.E.M. (Peter) Tergau, Mimosalaan 1, telefoonnummer 0653 158 232

Contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar, te storten op bankrekening NL72 INGB 0000 3565 57, ten name van Historische Vereniging Sint-Pancras.

Te koop bij de vereniging



Via Jacoba Bruntink kunt u de ansichtkaarten, het trommeltje, de vlag van Sint Pancras, de broederzak (met recept) of een oude "De Klin" kopen. Tevens zijn verkrijgbaar de boeken "65 jaar later, een herinnering aan een fusillade", "Pancrassers onder de wapenen in de tropen 1946-1962" en "Pancrasser oorlogsslachtoffers

1940-1947". Deze zijn ook verkrijgbaar bij The Readshop aan de Bovenweg. Voor de actuele prijs en/of bestelling kunt u e-mailen naar: jacoba.bruntink@gmail.com Tijdens evenementen van de vereniging of tijdens de Nazomerfeesten zijn de artikelen uiteraard ook te verkrijgen.