

# Historische Vereniging Sint-Pancras



## Historische Vereniging Sint-Pancras blijft volop in de belangstelling

### *Van de voorzitter.*

In deze 10e jaargang van onze krant maakt u weer kennis met diverse onderwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van ons dorp.

Afgelopen jaar hebben we een aantal activiteiten gehad die veel enthousiasme teweeg heeft gebracht. Ik noem de presentatie over de luchtgevechten in de Tweede Wereldoorlog boven onze regio, de deelname aan de markt tijdens de Nazomerfeesten, de presentatie van Anton Bal en Siem

Wognum over "100 jaar dokteren", de uitgave en vooral de inhoud van de KLIN en de krant van 2012.

Meer achter de schermen zijn wij, leden van het bestuur, nog steeds bezig met een nieuwe accommodatie. Wij hebben reden om aan te nemen dat er toch dit lopende jaar duidelijkheid komt voor wat betreft de vraag: JA of NEE huisvesting in een deel van het voormalige Witte Kruisgebouw aan het Nobelhof.

Op 14 maart jl. hebben wij onze leden-

vergadering gehouden en daar bleken de aanwezige leden tevreden te zijn over de gang van zaken van het afgelopen jaar. Het jaarverslag en de controle van onze financiële handel en wandel werden onder applaus goedgekeurd. Onze secretaris, Jan Steltenpool, werd herkozen.

Op voordracht van het bestuur werd, ook al onder applaus, Anton Bal benoemd tot Lid van Verdienste! Ook dit afgelopen jaar zijn door Mary Geluk en Piet Keizer honderden foto's gemaakt van diverse dorpsactiviteiten. Een

beperkt aantal hiervan staat op onze site. Kortom, er gebeurt veel. Er is ook onder de jongeren een toename van interesse in de geschiedenis van ons dorp, wat ook stimuleert om met al onze medewerkers de toekomst positief tegemoet te zien!

De krant wordt ook dit jaar huis-aan-huis bezorgd en wij hopen voor het komende jaar wederom op uw sympathie en ondersteuning te mogen rekenen!!!

Namens het bestuur,  
Bram Kout

## Benoeming Anton Bal tot Lid van Verdienste



Anton Bal (links) ontvangt uit handen van Bram Kout de Oorkonde behorende bij de benoeming tot Lid van Verdienste.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 maart 2013 is Anton Bal door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste, omdat Anton vanaf 1990 zeer betrokken is bij onze vereniging.

Gedurende 15 jaar was Anton lid van het bestuur, beheerde ons fotoarchief, is een vraagbaak voor velen en niet te vergeten verzorgde Anton vele legendarische presentaties i.s.m. Siem Wognum.

Ook heden ten dage is Anton een steun en toeverlaat voor wat betreft onze fotocollectie en de digitalisering hiervan. Onder luid applaus gingen de aanwezige leden akkoord met het voorstel, waarna aan Anton de oorkonde werd uitgereikt.

### *Van de redactie*

*Beste lezer van deze krant, wij als redactie hebben weer met veel plezier de Krant van de Historische Vereniging Sint-Pancras samengesteld, daarbij gesteund door een aantal "gastschrijvers", hartelijk dank daar voor.*

*In deze krant aandacht voor een "beeldend" gedicht, de uitslag van de prijsvraag 2012 en een nieuwe prijsvraag voor 2013. Ook besteden we aandacht aan bestaande en hernieuwde evenementen in ons dorp, immers het heden is verbonden met en voortgekomen uit onze rijke historie*

*Bianca Breed, Nelleke Bruns, Annemarie Wognum en Peter Tergau*

## *In memoriam Erelid Abe Brandsma (1925-2013)*

In zijn woonplaats Sint Pancras is zondag 13 januari 2013 Abe Brandsma overleden. De voormalige schooldirecteur en wethouder is 88 jaar oud geworden.

"Meester" Brandsma werd geboren in het Friese Berlikum, maar verhuisde na de oorlog naar Sint Pancras. Hij was er directeur van christelijke basisschool "Het Baken" en vóór de fusie met de gemeente Langedijk was hij jarenlang wethouder in Sint Pancras namens de ARP (Anti-Revolutionaire Partij).

Daarnaast was hij midden jaren-80 een van de grondleggers van de Historische Vereniging Sint-Pancras. Huidig voorzitter Bram Kout kijkt vol lof terug op de inzet van de eerste voorzitter van wat toen nog "Oud Sint Pancras" heette. "Abe Brandsma heeft zeker de eerste twintig jaar een ongelofelijk belangrijke rol gespeeld bij het vastleggen van de dorpsgeschiedenis. En dat is helemaal bijzonder, omdat hij géén geboren Pancrasser was, maar na de Tweede Wereldoorlog naar het dorp gekomen is." Samen met Alie Hartman en lid van het eerste uur Siem Wognum richtte hij de vereniging op. Siem Wognum zelf werkte nauw met hem samen. "Ik wist heel veel over Sint Pancras, maar echt mooi opschrijven kon ik het niet.



Maar meester Brandsma natuurlijk wel." aldus Siem Wognum.

Abe Brandsma was ook degene die het verhaal van de slachtoffers van de fusielade in Sint Pancras aan het einde van de oorlog nauwgezet in beeld bracht in een van de eerste jaarboeken van de Historische Vereniging. Aan deze jaarboeken droeg hij enorm veel bij, vanuit zijn tomeloze inzet en kennis van de historie. Mede daarom werd hij benoemd tot Erelid van de Historische Vereniging Sint-Pancras.

### *Gedicht*

*Thuis heb ik nog een ansichtkaart,  
waarop een kerk en een kar met paard.*

*En rijden oude huizen aan een weg,  
wat een mooie herinneringen zeg!*

*Maar wie vandaag de dag door ons dorp  
rijdt,  
ontdekt de modernisatie van deze tijd.*

*Je ziet op verschillende plekken huizen  
verdwijnen,  
en dan in een dag een nieuw modern hok  
verschijnen.*

*Op sommige plekken wel in een oude stijl  
of sfeer,  
dat verbaast me keer op keer....*

*Ons dorp verandert zo toch wel heel snel,  
realiseren we ons dat wel!*



*Benedenweg 212, huis gebroeders Visser*



*Benedenweg 212a*

**Let op bij de betaling van de contributie 2013: Onze bankrekening is ING 356557 ten name van Historische Vereniging Sint-Pancras, dus niet meer ten name van "Oud Sint-Pancras".**

# Korte impressie van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2013



In twee groepen werden door Arie en zijn medewerkers rondleidingen verzorgd door het museum Westflinge, een aanrader!!

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging vond, zoals gebruikelijk, plaats in het oude Gemeentehuis van Sint Pancras. Aan de vergadering namen 23 leden (inclusief het bestuur) deel.

Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals jaarverslag secretaris en financiële verantwoording door de penningmeester stonden de herverkiezing van Jan Steltenpool en een door het bestuur ter vergadering ingebracht punt "Voordracht" op de agenda.

Jan werd met acclamatie herbenoemd.

Van Mary Geluk ontving de vereniging weer allerlei documenten en attributen, waaronder de krantenknipsels van 2012 en de foto's van activiteiten in het afgelopen jaar, dit i.s.m. de heer Piet Keizer.

Na een korte pauze gaf de Arie de Boer van regionaal natuurmuseum Westflinge ([www.museumwestflinge.nl](http://www.museumwestflinge.nl)) een korte uiteenzetting van het programma van de rest van de avond.



Arie de Boer

## Geschonken mortierkogel

Ramon van der Oord heeft een gietijzeren (mortier)kogel gevonden tijdens het aard-appelen rooien, zo'n 20 jaar geleden, in de Vronermeer-noord. Mogelijk is het een ko-



Ramon van der Oord (links) overhandigt de mortierkogel aan Peter Tergau

gel van het Spaanse beleg in 1573, of een restant van de Brits-Russische expeditie naar Noord-Holland, ook wel Den Helder-expeditie genoemd. Dit was een expeditie door Britse en Russische troepen van 27 augustus tot 19 november 1799, tijdens de Tweede Coalitieoorlog tegen revolutionair Frankrijk en de Bataafse Republiek (Nederland). De geallieerde Britten en Russen vielen Noord-Holland binnen, dat destijds in de Bataafse Republiek lag, een vazalstaat van Frankrijk in het huidige Nederland. Er hadden verschillende veldslagen plaats, o.a. bij Callantsoog, Oudkarspel en Castricum.

Ramon, hartelijk dank!

## Voorstellen Pé de Wit

Mij is gevraagd iets over mijzelf te vertellen. Dat is natuurlijk heel makkelijk... ;-) Mijn naam is Pé de Wit en ben (nieuw) bestuurslid van de Vereniging en voor het grootste deel (mede)verantwoordelijk voor de digitalisering en archivering van het fotoarchief. Ik ben sinds 1962 een geboren en getogen Pancrasser en woonachtig aan het prachtige Noordeinde (Bullepad). Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en een hond(je). Dus hoe gewoon wil je 't hebben? Ik ben werkzaam in de grafische industrie en heb mijn eigen reclamestudio. Dus men begrijpt nu misschien ook gelijk waar de interesse voor met name historische beelden vandaan komt... Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik zeer geïnteresseerd in muziek in de breedste zin van het woord. Ik speel basgitaar vanaf m'n veertiende jaar en heb in talloze Pancrasser- en niet-Pancrasser bands gespeeld. Sinds vier jaar ben ik actief lid van



theatergroep Septimbre, alwaar ik gitaar speel en daar ontzettend veel plezier aan beleef. Ook ben ik eens per week actief als 'jeugdtrainer' van de handbalkeepers van Vrone. Ik hoop de komende jaren wat structuur te kunnen gaan aanbrengen in het enorme foto-archief van de Vereniging en het ook via het Regionaal Archief toegankelijk te maken voor iedereen die daar benieuwd naar is. Voorlopig in ieder geval genoeg werk aan de winkel...

Groet, Pé de Wit

## Prijsvraag 2013

Iedere stad of dorp heeft straatnamen met vogels of bomen of belangrijke burgers. Ook in Sint Pancras zijn er straten vernoemd naar 'notabelen' of belangrijke personen. Wij hebben een aantal straatnaambordjes op de foto gezet. Op iedere foto is een stuk tekst 'weggefallen'. Aan u de vraag: "wat ontbreekt er op het bord?". Graag de juiste tekst aan ons doormailen of op een briefje schrijven.

U kunt dit inleveren bij of toesturen aan: Nelleke Bruns aan de Boeterslaan 34 of email: [nelbruns@quicknet.nl](mailto:nelbruns@quicknet.nl) Bianca Breed aan de Magnoliaaan 9 of email: [zombreed@quicknet.nl](mailto:zombreed@quicknet.nl)



Dorpsgenoot Arjan Groot is een paar maanden geleden begonnen met een Facebook pagina met als titel "Je bent Sint-Pancrasser als je....."

([www.facebook.com/groups/je.bent.sint.pancrasser.als.je](http://www.facebook.com/groups/je.bent.sint.pancrasser.als.je)).

Een paar weken geleden werd deze pagina door veel mensen ontdekt, er zijn al zo'n 400 leden. Er worden hele leuke foto's, verhalen en anekdotes op gezet, óók door mensen die al heel lang niet meer in Sint Pancras wonen. Wij als Historische Vereniging vinden dit een heel leuk initiatief,

waar een ieder in de toekomst wat mee kan doen. Op deze manier komen wij weer meer van de recente historie van ons mooie dorp te weten.

Het is een moderne vorm van communicatie waar de jongeren en jonge ouders zeker hun weg weten. Indien u nog geen gebruik maakt van facebook dan kunnen uw kinderen, kleinkinderen u wegwijs maken. Gelijk een mooie gelegenheid om ook hen te interesseren voor de historie van ons dorp.



## Activiteitenkalender 2013

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>4 mei</b>              | <b>Dodenherdenking, een afvaardiging van het bestuur zal bloemen leggen bij monument</b>     |
| <b>Zomermaanden</b>       | <b>Historische wandeltochten in samenwerking met "De Oude Walnoot"</b>                       |
| <b>18 en 25 september</b> | <b>Presentatie boek over Sint Pancras, door initiatiefnemers Siem Wognum en Ger van Dijk</b> |
| <b>September</b>          | <b>Kraam op de nazomermarkt</b>  |
| <b>December</b>           | <b>De Klin 28</b>  |



## Winnaar Prijsvraag 2012

In de vorige krant stond de prijsvraag met de foto's van de oude winkeltjes in ons dorp. We waren op zoek naar de winkels van zo'n 30 jaar geleden. Wat hebben we veel reacties gekregen! Leuk om te lezen, zowel handgeschreven als via de e-mail. Een aantal inzenders heeft ons verblijd met een leuk persoonlijk verhaal of anekdote. Uit de goede inzendingen kwamen Richard & Charlotte Tros als winnaars.

Zij hebben een gratis lidmaatschap voor een jaar van de Historische Vereniging gewonnen. Bianca Breed heeft hen de prijs overhandigd.

We danken alle deelnemers hartelijk voor de inzet. Veel plezier bij de nieuwe prijsvraag!

Bianca Breed & Nelleke Bruns

## De bruggen van het Daalmeerpapad

**Wie kent ze niet, de zeven bruggetjes van het Daalmeerpapad. Hoeveel keer bent u er wel niet overheen gefietst of onderdoor gevaren. Kees Bakker laat ze allemaal nog een keer de revue passeren. Dit keer nummer twee en drie vanuit Sint Pancras gezien.**

Nadat we de eerste brug van het Daalmeerpapad, over de Veert, zijn overgegaan passeren we vijf huizen die aan de zuidzijde van het pad zijn gebouwd. De huizen hier dateren tussen 1893 en 1916. Aan de noordzijde staat een pompgebouw uit de vijftiger jaren. Even verderop staat een nieuw pand dat in 2004 is opgetrokken. Vlak voor het tweede bruggetje staat het gebouw van de rioolzuivering. Dit gebouw is ook in de jaren vijftig gebouwd. In de volksmond werd dit 'Het Stinkemaal' genoemd. De installatie is gesloopt tijdens de ruilverkaveling. Het gebouw van de rioolzuivering was gebouwd op de 'Breggegroet'. In de zestiger jaren was alle grond wat noordelijk gelegen was tussen Daalmeerpapad en Zomersloot van de eerste tot aan de tweede brug het eigendom van de gemeente Sint Pancras.



Het tweede bruggetje van het Daalmeerpapad gaat over een smalle sloot, de Kromme Heining genoemd. Dit was de

verbinding tussen de Kerkesloot en de Zomersloot. De Kerkesloot is een al erg oude benaming. Voordat Sint Pancras een eigen Parochie werd gingen de bewoners van Sint Pancras naar de kerk in Koedijk. Ze voeren dan over de Kerkesloot, via de Daalmeer naar Koedijk toe.

Na de ruilverkaveling is er nog een stuk van de Kromme Heining overgebleven. Het ligt net voorbij de overstort van het waterpeil van voor de verkaveling tot het verlaagde peil van na de verkaveling in de Zomersloot.



Op de foto varen we op de Kromme Heining, richting Zomersloot, die in noordelijke richting ligt. Rechts is nog een stukje van het zuiveringsgebouw te zien. Het hekwerk wat boven op het gebouw stond is rechts tussen de boomtakken nog duidelijk herkenbaar.

Bij de derde brug steken we aan de oostzijde van de ringsloot van de polder de Daalmeer



We kijken over de ringsloot naar het noorden. Aan de linkerkant van de brug zijn nog net het huis en de orgelzaal van Cor Booij te zien.

over. Deze brug is enigszins gedraaid om weer op de kade (de kaai) van de polder uit te komen. Als enige van de zeven bruggen had zij een zijafgang. Deze gaf toegang tot de zuidelijke kant van de kaai. Zo kon men aan de Pancrasser kant van de polder, over kaai, bij de sluis komen die toegang gaf tot de polder.

Voor dertiger jaren liep het pad, toen nog voetpad, noordelijk langs de kaai, naar de stolp die bij de noordelijke sluis staat. Hier kwam men met een brug over de sluis (eigenlijk de Middentocht) aan de westelijke kant van de polder. Vandaar kon men weer zuidelijk gaan en na een paar honderd meter het pad westelijk weer oppikken. Na 1930 is het voetpad dwars door de polder aangelegd en verhard met tegels. Hierdoor werd het beter begaanbaar voor rijwielen, die in deze periode opgang vonden. Verder verkortte deze ingreep het pad van ongeveer 2600 meter naar 2100 meter. Het nieuwe pad werd het ons bekende Daalmeerpapad.

Nogmaals de derde brug. We bevinden ons nu op de kade en staan met de rug naar de oostelijke sluis

toe. Duidelijk is nu de afgang te zien die toegang geeft tot de kaai. Deze liep van de brug tot de sluis. Bij de sluis kon men, net als aan de Koedijker kant bij de Tocht, met een bruggetje, aan de overzijde komen. Om het passeren met de fiets te vergemakkelijken had deze brug maar aan één kant een leuning. De schuif die aangemeerd ligt is van de firma Duif uit Sint Pancras, die land bij de sluis had.

Onderzoek en foto's: Kees Bakker.

Teksten: Jack Muis

Dit artikel is een samenvoeging van eerder verschenen artikelen in 'De Gouden Engel' nummer 12 en 13 (2005/2006), het blad van de Historische Vereniging Koedijk.



## De 4-mei-herdenking

Elk jaar herdenken wij op de 4e mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook in Sint-Pancras.

Ieder jaar komen vele betrokkenen bijeen bij het monument ter hoogte van de spoorwegovergang. Daar worden de 20 landgenoten herdacht die daar als represaille zijn gefusilleerd.

De heer A. Brandsma († 2013) heeft daarover veel achtergrondgegevens verzameld en onlangs is daarover nog een boekje verschenen onder de titel "65 jaar later, een herinnering aan een fusillade". Deze afschuwelijke gebeurtenis heeft indertijd in ons dorp velen geschokt. Zeker degenen die in de directe buurt van de executieplaats woonden hebben dat als een traumatische ervaring ondergaan.

Na de aanslag op de spoorbrug verschenen er twee Duitse officieren om de schade in ogenschouw te nemen. Enkele omwonenden waren er getuige van dat deze officieren al aangaven dat er represailles zouden volgen en stelden daarbij als voorbeeld de gebeurtenissen in en rond het dorp Putten, waar vele burgers slachtoffer werden na een aanslag op een hoge Duitse officier. Dit dreigement heeft er toe geleid dat diverse inwoners van Sint-Pancras hun koffers klaar zetten om zo nodig direct te kunnen vluchten. De angst voor mogelijke represailles zat er goed in.

Dat gold ook voor T. (Dirk) de Goede (12-04-1903 – 25-09-1986) en zijn vrouw Jo Kuilboer (15-05-1903 – 13-04-1970). Het gezin De Goede woonde aan het eind van de Benedenweg, daar waar de weg afbuigt naar de Bovenweg. Hun huis stond wat achteraf en staat daar overigens nog steeds.

Zoon Jan de Goede heeft de fusillade



1967, 40-jarig huwelijksjubileum

gezien toen hij 14 jaar oud was en kan het nog steeds niet opbrengen om de herdenking bij te wonen. De herinnering brengt nog altijd heftige emoties te weeg, alsmede slapeloze nachten...

Het toeval wilde dat vader Dirk en moeder Jo een week later naar Haarlem moesten om daar een overdrachtsakte te ondertekenen in verband met de aankoop van een stuk grond. Zij waren natuurlijk nog steeds zeer onder de indruk van de moord op 20 landgenoten en spraken daar óók

over tijdens hun verblijf in Haarlem. Zij kregen van enkele Haarlemmers het advies hun ervaring te melden bij het postkantoor. Dat advies hebben zij opgevolgd en zij hebben tevens hun adres daar achter gelaten.

Via de postkantoren in Haarlem en Amsterdam kwamen de nabestaanden aan de weet wat er met hun dierbaren was gebeurd en wáár dat was gebeurd. Zo ontstonden er contacten met onder meer de familie Van Meeteren, Habraken, Steen, Ausingh, Prins en Ooms. Jaarlijks kwamen zij bij de familie De Goede over de vloer op 15 april, de dag van de fusillade.

Zij werden gastvrij ontvangen en dat vele jaren lang!! De nabestaanden van de slachtoffers werden in die tijd niet alleen getroffen door het verlies van een dierbare,

maar kampten o.a. ook met een gebrek aan behoorlijk en voldoende voedsel. Voor een deel kon de familie De Goede daarin de helpende hand bieden door het een en ander mee te geven w.o. kaas.

Door verraad is het gebeurd dat de familie De Goede controle kreeg van de Algemene Inspectie Dienst met als gevolg dat mevrouw De Goede moest vóórkomen. Zij kwam er gelukkig zonder straf af!! Mevrouw De Goede heeft, ondanks haar vrij zwakke gezondheid, eveneens een rol gespeeld in de zaak van de huisarts dokter

A.V.H. Destrée en de dierenarts Stokreef. Beiden zaten gevangen in Scheveningen op verdenking van daden van verzet. Mevrouw De Goede pleitte bij de Ortscommandant in Alkmaar voor hun vrijlating op grond van onmisbaarheid voor mens en dier!

In hoeverre haar stem invloed heeft gehad was moeilijk vast te stellen, maar beide artsen kwamen wél vrij.....! Charles, een zoon van dokter Destrée, heeft deze gebeurtenis bevestigd in een door hem geschreven boek over het leven van zijn ouders in Sint Pancras.

De gebeurtenis bij de spoorwegovergang gaf bij de inwoners van Sint-Pancras aanleiding tot een spontane plaatsing van een houten kruis op de executieplek en er werden bloemen neergelegd. Dat was het begin van een eveneens spontane inzamelingsactie onder de Pancrassers, met inbegrip van dat deel van de inwoners dat onder gemeente Koedijk viel. Zonder de officiële toestemming van de landelijke overheid af te wachten, werd vervolgens het monument geplaatst op de plek, waar wij nu nog steeds de twintig slachtoffers en met hen alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken.

Ook hierbij heeft de familie De Goede een rol gespeeld: Vader Dirk heeft met zijn paard en wagen de stenen aangeleverd waarmee het monument werd gebouwd.

Dit alles vormt een reden temeer om onze jeugd van de hoogste groepen van de drie basisscholen elk jaar op 15 april stil te laten staan bij wat hier is gebeurd.

Het is een goede zaak dat de directies van deze Pancrasser scholen dit inmiddels als een traditie zijn gaan zien!!!

# Wie o wie wordt ons 1000e lid?

Ieder jaar ontvallen ons leden. Maar gelukkig kunnen we ook nieuwe jonge leden noteren. De afgelopen jaren zijn er veel, met name, voor een historische vereniging, jonge inwoners lid geworden. Dit is natuurlijk goed nieuws. Wij proberen uiteraard met artikelen in de KLIN deze doelgroep te enthousiasmeren. De laatste weken hebben de dames van de redactie weer een aantal nieuwe leden gemeld bij het bestuur. We kunnen nu wel zeggen dat we zo langzaam aan richting de 1000 leden gaan. Wie gaat ons 1000e lid worden? Uiteraard zullen wij hem of haar belonen met een prachtige vlag van ons dorp. Meld u aan! U wilt toch ook graag de vlag uithangen!

## Informatielessenaars in ons dorp

Bij het verschijnen van deze krant staat een drietal informatielessenaars in ons dorp, binnens afzienbare tijd wordt een vierde geplaatst bij de Spoorbrug



Wik van Kroonenburg, geplaatst aan het Noordeinde



Bij het Twuyvermeer (de Paddenpoel) aan de Spanjaardsdam



Molen van Kriek aan de Dijkstalweg

## Lid worden van de Historische Vereniging Sint-Pancras

Draagt u ons verleden een warm hart toe en wilt u meewerken aan het levend houden van het verleden voor volgende generaties, word dan lid van onze vereniging.

### Wat levert het lidmaatschap op?

- Elk jaar ons jaarboek De Klin, met tal van interessante artikelen en foto's;
- Elk jaar een lezing met dia's of film over ons verleden, die meestal op twee avonden voor volle zalen wordt gegeven;
- In ons dorp Sint Pancras de huis aan huis krant van onze vereniging;
- Een expositie of anderszins tijdens de Nazomerfeesten;
- En nog veel meer wanneer we voldoende menskracht hebben.

### Hoe aanmelden?

U kunt uw gegevens e-mailen naar ons secretariaat: [janenelja@quicknet.nl](mailto:janenelja@quicknet.nl) of u kunt ons bellen of uw gegevens bij een van de onderstaande bestuursleden in de bus doen:

J.J.M. (Jan) Steltenpool, Sperwer 18, telefoonnummer 072 564 29 08  
A.A. (Bram) Kout, Benedenweg 84, telefoonnummer 072 564 30 12  
P.E.M. (Peter) Tergau, Mimosalaan 1, telefoonnummer 0653 158 232

Contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar, te storten op ING-rekening 356557, ten name van Historische Vereniging Sint-Pancras.

## Oproepen:

### Bezorger/ster:

De heer Hes stopt wegens verhuizing met de bezorging van de krant en de KLIN in het zuidoende van Sint Pancras. Hij heeft de wijk met een deel Benedenweg, deel Bovenweg en Kossenland. Wie o wie wil deze wijk overnemen? Even tweemaal per jaar onze vereniging, en de leden, een dienst bewijzen? Graag een reactie naar: Annamarie Wognum, telefoonnummer: 072- 564 29 96 of via email: [anna\\_wj@live.nl](mailto:anna_wj@live.nl)

### Bijzondere huizen:

De redactie heeft het idee om over bijzondere huizen in ons dorp een artikel voor publicatie in De Klin. Hierbij denken wij niet direct aan de architectuur van het huis, maar meer aan de rol die het gespeeld heeft in ons dorp. We hebben een verhaal ontvangen over een huis waar onderduikers hebben gezeten. Zijn er in ons dorp meer huizen waar een dergelijk verhaal over geschreven kan worden? Laat het ons weten. De redactie

### Oude foto's:



Van mevrouw Ruijs hebben wij een oude foto ontvangen. Weet u wie er op de foto staan? Waar de foto genomen is? Zij heeft geen idee, ze vermoedt dat er een 'Ruijsje' opstaat. Wie kan het haar vertellen? Graag een schriftelijke reactie in de brievenbus van mevrouw Ruijs aan de Bovenweg 171, 1834CL Sint Pancras



Van mevrouw M. Geluk hebben we deze schoolfoto ontvangen van de School met de Bijbel, achter het oude gemeentehuis. Slechts 1 persoon is bekend, in de middelste rij, 5e meisje van links: Cornelia Goet, geboren in Koedijk op 29 september 1896. Haar ouders waren: Cornelis Goet en Elisabeth Goet – van Dijk.

Wie herkent de anderen? Graag dan een briefje in de brievenbus van mevrouw M. Geluk, de Lepelaar 33, 1834VR Sint Pancras.

## Te koop bij de vereniging



Via Jacoba Bruntink kunt u de ansichtkaarten, het trommeltje, de vlag van Sint Pancras, de broederzak (met recept) of een oude "De Klin" kopen. Tevens zijn verkrijgbaar de boeken "65 jaar later, een herinnering aan een fusillade", "Pancrassers onder de wapenen in de tropen 1946-1962" en "Pancrasser oorlogsslachtoffers

1940-1947". Deze zijn ook verkrijgbaar bij The Readshop aan de Bovenweg. Voor de actuele prijs en/of bestelling kunt u e-mailen naar: [jacoba.bruntink@gmail.com](mailto:jacoba.bruntink@gmail.com) Tijdens evenementen van de vereniging of tijdens de Nazomerfeesten zijn de artikelen uiteraard ook te verkrijgen.