

Historische Vereniging Sint-Pancras

Voorwoord

In de krant van november 2009 hebben zich drie jonge Pancrasser bloemen gepresenteerd als de nieuwe redactieleden. Het is ècht ongelooflijk hoeveel reacties dat vanuit de lezers heeft opgeleverd!! Feitelijk is dat ook logisch..... jong enthousiasme stimuleert en dat kan elke vereniging gebruiken. Wij hebben verschillende oproepen in de november-uitgave geplaatst en in veel gevallen heeft dat resultaat opgeleverd. U leest er meer over.

Kandidaten voor het bestuur meldden zich niet in veelvoud. Daar zullen wij nog wel even ons best voor moeten doen. Op de ledenvergadering van 11 maart hopen wij toch weer met een voltallig bestuur aan te treden. Zéker gezien het feit dat wij ons jubileumjaar ingaan, gezien het groeiend aantal medewerkers en ledental, moeten wij dat met vertrouwen tegemoet zien.

Want één ding is zeker: Heel veel inwoners van ons dorp (en óók daarbuiten) vinden dat onze vereniging haar bestaansrecht meer dan waard is. Dat zou je overigens niet zeggen als u zou weten hoe het met onze huisvesting is gesteld!! Het accommodatie-onderzoek zal voorlopig nog geen oplossing bieden.

Het is echter wel zaak dat wij de situatie voortdurend onder de aandacht brengen van het college en de gemeenteraadsleden. Dat gebeurt ook..... maar helaas nog steeds zonder resultaat. Keer op keer horen en lezen wij hoe zeer de plaatselijke overheid de inzet van vrijwilligers en het rijke verenigingsleven waardeert.

Zet dat dan in ons geval eens om in daadkracht en zorg samen met ons voor een representatief onderkomen!!!

Bram Kout

Tip: In KLIN nr.8 staat een artikel over Oudorp, St.Pancras en Koedijk (K.O.S.) in 1832.



Winnaar Prijsvraag

In de vorige krant stond de prijsvraag met foto's van hekjes. We hebben een aantal inzendingen ontvangen, niet veel, maar wel allemaal goed! Op een mooie witte winterse vrijdagmorgen heeft Denzel, het kleinkind van Annemarie Wognum, het winnende lootje getrokken van mevrouw Uijttenboogaart uit de Elzenlaan in Sint-Pancras. Zij heeft een jaar gratis lidmaatschap van de Historische Vereniging gewonnen. Nelleke heeft haar de prijs samen met een mooie bos tulpen overhandigd. Mevrouw Uijttenboogaart vertelde dat ze het een uitdaging vond om de hekjes te vinden.

Door haar werk als pakket- en postbezorger kent ze vele paadjes en hekjes in ons dorp. Tijdens haar zoektocht werd ze zelfs op de Benedenweg aangesproken door een 'concurrent'. Haar werd gevraagd 'ook met de hekjes bezig?'

Leuk te horen dat de prijsvraag enthousiaste deelnemers heeft opgeleverd. En natuurlijk ook positief dat we inzendingen hebben ontvangen. Hebben we in ieder geval eer van ons werk gehad. We willen alle deelnemers danken voor de inzet.

Veel plezier bij de nieuwe prijsvraag!

Lezing in Alkmaar

De Historische Vereniging doet veel te weinig aan PR, maar als we het doen, dan doen we het goed. Aan onze leden Siem Wognum en Anton Bal werd verzocht een diavoorstelling te houden voor de NGV afdeling Alkmaar, op 13 januari jl., aan het einde van hun jaarvergadering.

Anton achter de projector en Siem trok weer alle registers open totdat helaas de tijd weer verstreken was. Heel Sint Pancras werd binnen ongeveer 1 uur doorgewandeld, waarna de zeer tevreden toehoorders door de barre kou naar huis mochten. We willen dit soort lezingen wel vaker geven, maar wij moeten zuinig zijn op onze mensen. Mocht er interesse zijn in een voorstelling of lezing, dan horen wij dat uiteraard graag.

Ger van Dijk

TUURLIJK ... weer een OPROEP

Deze oproep is in eerste instantie bestemd voor de oudere lezers. Op initiatief van de Historische Vereniging Sint-Pancras werd en wordt er onderzoek gedaan naar die Pancrassers, die als gevolg van de oorlogssituatie tussen mei 1940 – mei 1945 zijn omgekomen. Dat geldt eveneens voor informatie over de wijze waarop dat is gebeurd en niet in alle gevallen bij ons volledig bekend is.

Het verzoek aan u is aan te geven of er in de hierna te noemen personen slachtoffers ontbreken of ten onrechte zijn genoemd:

<i>A. Bijpost</i>	<i>R.v.d. Werff</i>	<i>K. Barten</i>
<i>G. Bruin</i>	<i>C. Smit</i>	<i>A.Vroegop *</i>
<i>D. Kloosterboer</i>	<i>R. v. Graft</i>	<i>J. Groen *</i>
<i>J. Wagenaar</i>	<i>Ds. Krop</i>	<i>C. Groothuizen</i>

* Van deze personen is bij ons weinig bekend. Wij hopen vooral over hen meer aan de weet te komen.

Het ligt in onze bedoeling voor de genoemde slachtoffers een herinneringsplaquette te laten maken. Wij hebben in december 2009 daarvoor de medewerking van ons College gevraagd. Op het moment van schrijven, 24 januari 2010, is het ons nog niet bekend wat het antwoord is.

Wij hopen één en ander te realiseren vóór en tijdens de herdenking op 4 mei a.s.

Bram Kout

Telefoon 072-5643012 of email: bramjannie@quicknet.nl

VOORSTELLEN PETER TERGAU

Geachte lezer van deze krant, graag stel ik mij aan u voor. Ik heet Peter Tergau en ik ben thans 56 jaar oud. Sinds 2002 woon ik aan de Mimosalaan 1 te Sint-Pancras en ben sinds 2006 gelukkig getrouwd.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als teamleider bij de vestiging Alkmaar van een van de grote accountantskantoren in Nederland. Ik ben breed geïnteresseerd in de wereld om mij heen, zoals in cultureel erfgoed en lokale geschiedenis. Naast mijn betaalde werkzaamheden zet ik mij al een aantal jaren in voor organisaties op het gebied van erfgoed- en molenbehoud. Door mijn interesse in de geschiedenis én de toekomst van mijn eigen woonomgeving ben ik onder andere lid geworden van onze vereniging en bezoek sindsdien de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vorig jaar ben ik door Ger van Dijk (redactiecoördinator) benaderd of ik er iets voor voelde om de coördinatie van de redactie van zowel De Klin als van de "krant" van hem over te nemen.



Ik beschouw het als een uitdaging om in zijn voetsporen de kwaliteit van zowel De Klin als de krant op tenminste het huidige niveau te houden. Dit zal zeker lukken met de hulp van de redacties van De Klin en de krant. Mocht u informatie voor ons hebben die we kunnen gebruiken in artikelen in de Klin of in de krant dan ontvangen wij die uiteraard graag.

“Historische Buren”

Zoals u in de vorige krant heeft kunnen lezen, hebben wij overleg gehad met onze historische burenen, de Historische Vereniging Koedijk en Stichting Historisch Oudorp.

We hebben met elkaar afgesproken om wellicht samen een krant te gaan maken. Vooruitlopend hierop hebben wij Jack Muis en Peter Groot jr. gevraagd een kort artikel te schrijven voor onze krant waarin zij meer vertellen over hun vereniging.

De mogelijke samenwerking is ook een agendapunt op onze Algemene Ledenvergadering van 11 maart a.s.

We houden u uiteraard op de hoogte.

De Historische Vereniging Koedijk

Tot in de jaren '70 heeft Koedijk een vrij geïsoleerde ligging gehad. Er was alleen een noord-zuidverbinding via de Westfriese Omringdijk en een fietspad richting Sint Pancras. Deze ligging heeft geleid tot een op zichzelf aangewezen dorp met een duidelijk eigen identiteit. Wat bijvoorbeeld te denken van ‘Het Gouden Engelfeest’, de Sinterklaas viering op 31 december, uniek in de wereld. Een hoge mate van onderlinge samenwerking is te merken aan de veelheid van verenigingen en organisaties die altijd in Koedijk bestaan hebben.

Een van deze verenigingen is de Historische Vereniging Koedijk. Op 18 juni 1998 opgericht door een paar enthousiaste mensen die de geschiedenis van het dorp de moeite waard vonden om te behouden. Volgens de statuten zijn de doelen van de vereniging ondermeer ‘de bestudering van de geschiedenis van de voormalige gemeente Koedijk, het openbaar maken van voorgaande en waken over het historische karakter van het dorp’.

Na een wat aarzelend begin is er in de afgelopen 10 jaar een vereniging gegroeid met bijna 350 leden. Er kan misschien zo hier en daar nog wel wat aan geschaafd worden maar toch zijn wij niet ontevreden met wat er in de afgelopen tien jaar tot stand is gebracht. Twee maal per jaar verschijnt het periodiek die, hoe kan het ook anders, ‘De Gouden Engel’ heet. Steeds slagen de diverse schrijvers er weer in om diverse onderwerpen uit verschillende periodes van het dorp uit te diepen en op een interessante, leesbare, laagdrempelige maar historisch verantwoorde manier te publiceren en daar zijn we trots op. Waar we ook trots op zijn is de verenigingsruimte die wij hebben bij de stichting Johannes Bos in Koedijk.



In een complex bestaande uit een oude graanmaalderij (1866), een gerestaureerde koolboet (1891) een arbeiderswoninkje (1877) een molenshuur en een nieuw

gebouwde stellingmolen (2009) heeft de vereniging de zolder van de molenshuur betrokken. Daar belichten wij, naast wisselende exposities, de historie van het dorp.

Verder organiseert de vereniging jaarlijks een uitstapje voor de leden en een lezing of presentatie.

Dat de vereniging niet alleen het verleden belicht maar ook de actualiteit in de gaten houdt mag blijken uit de inzet die de vereniging pleegt bij het protest tegen de bouw van ‘De Hulk’. De uiteindelijke bestemming, huisvesting voor dementerenden ondersteunen wij van harte. Het is het gebouw dat hiervoor moet vrijrijzen dat ons zorgen baart. Gezien volume en uitvoering past het geenszins in de bebouwing van het dorp. Ook deelname aan de adviesgroep die het monumentenbeleid van de gemeente Alkmaar voor de komende 10 jaar toetst hoort tot 1 van de activiteiten die op de actualiteit en toekomst gericht zijn.

Voor een vereniging als de onze is nog genoeg te doen, volop plannen voor de toekomst. Toenemende automatisering geeft ons volop uitdagingen en mogelijkheden en wat te denken over een brede samenwerking met zusterverenigingen en het regionaal archief. Er zijn zoveel raakvlakken met omliggende dorpen dat het niet meer dan logisch is om de handen ineen te slaan. Tal van uitdagingen liggen voor ons en dat is mooi voor de toekomst van de vereniging, want de historie van morgen wordt vandaag gemaakt. Wilt u meer te weten komen over onze vereniging, bezoek dan eens onze website: www.koedijk.org

Indien u zich als lid wilt aanmelden kan dat bij onze ledenadministrateur middels een mail naar j.bijpost@hccnet.nl. Ons postadres is Kanaaldijk 243 1831 BL Koedijk

Jack Muis
voorzitter

Onder een gelukkig gesternte geboren



Mw. Drs. Mary van Rossen
Tot 31 december 2006
Burgemeester van Alkmaar

Al vanaf het begin van de oprichting van de Historische Vereniging Oudorp in december 2004 lachen de omstandigheden ons toe. We houden van de ene uitverkochte thema-avond naar de andere.

En het idee van een Kroniek van Oudorp, een jaarboek met geschiedkundige wetenswaardigheden uit ons Westfries dorp, werd warm ontvangen. We zijn inmiddels bezig met onze 5e editie. Ons eerste lustrum en dat er nog maar veel mogen volgen!

Op 30 mei 2006 zag de eerste Kroniek van Oudorp het levenslicht. Hij werd in het oude Gemeentehuis van Oudorp uitgereikt aan de huidige ambachtsvrouw van Oudorp, mw. Charlene de Carvalho-Heineken. Het gebeurde in aanwezigheid van de laatste burgemeester van het zelfstandige Oudorp, dhr Koos Kok en de burgemeester van Alkmaar die toen nog in functie was, mw. Mary van Rossen. Verzin het maar eens om deze drie notablen bij elkaar te krijgen op één dag.

En dat zoiets vervolgens nog lukt ook. Een dag om nooit te vergeten!

Veel mensen dus die hun medewerking verlenen aan onze nog jonge historische vereniging. Het zijn er te veel om op te noemen. Maar in zijn algemeenheid onze oprechte dank. Het is voor ons een motivator om door te gaan.

Inmiddels hebben we een eerste stapje gezet in samenwerking met de Historische Verenigingen van Koedijk en SintPancras blijkens het artikeltje in deze krant. En het geeft ons steeds meer het idee dat we onder een gelukkig gesternte zijn geboren

Peter Groot jr.
oud-voorzitter

Ambachtsvrouw
Charlene de Carvalho-Heineken
Beschermvrouwe van de
Stichting Historisch Oudorp



AGENDA

Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Sint-Pancras
Donderdag 11 maart 2010 om 20.00 uur in het Gemeentehuis van Sint-Pancras

Mochten er veel leden komen, wijken wij uit naar een grotere locatie.
Daarom vinden wij het prettig als u zich aanmeldt bij
B. Kout (072-5643012) bramjannie@quicknet.nl of
A. Troostwijk (072-5642586) a.troostwijk@quicknet.nl

AGENDA:

- 1 Opening & mededelingen
- 2 Notulen van de ledenvergadering van 12 maart 2009
- 3 Jaarverslag
- 4 Financieel verslag
- 5 Kascontrolecommissie
- 6 Bestuur

Bestuurslid Anton Bal is in de loop van dit verenigingsjaar afgetreden. Bestuursleden die aan het einde van dit verenigingsjaar aftreden: Siem Wognum, Ger van Dijk, Charles Barten en Arnold Troostwijk. Er zijn de volgende kandidaat-bestuursleden: de heren Peter Tergau, Gert Leijen en Jan Steltenpool. Tot de aanvang van de vergadering kunnen kandidaat-bestuursleden zich aanmelden bij de secretaris (e-mail a.troostwijk@quicknet.nl of telefonisch 072-5642586).

7 Activiteiten van de deelsecties van de vereniging

o.a. De Klin, de krant, digitaliseren, de website, archeologie etc.

8 Plannen van het Bestuur

In samenhang hiermede verzoeken wij u vast mee te denken over de volgende onderwerpen:

- a) Koers van de vereniging: samenwerken met andere historische verenigingen.
- b) Sponsors zoeken.
- c) Een jeugdbestuur vormen.

9 Rondvraag

10 Sluiting

Trots op 't verenigingsleven

Onze vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. In Sint-Pancras is een groot aantal verenigingen en stichtingen al jaren actief voor en ook door onze inwoners.

Wij zijn trots op onze mijlpaal van 25 jaar maar menig vereniging bestaat al een halve eeuw of soms een eeuw!

In de KLIN van dit jaar willen we aandacht besteden aan een of enkele jubilerende verenigingen in ons dorp. Hebt u informatie, weet u een leuk verhaal of anekdote vertel het ons. Misschien nog leuke foto's uit de tijd van weleer? Wilt u geïnterviewd worden? Wij horen het graag!

Reacties zijn welkom bij Bianca Breed (zombreed@quicknet.nl)

Even een geheugensteuntje:

Muziekvereniging IRENE 65 jaar
Dorpstoneel 35 jaar
Kinderboerderij "Jong Leven" 50 jaar
NBvP Vrouwen van Nu 60 jaar
SV Vrone 90 jaar
Bridgeclub Sint Pancras 16 jaar
IJclub 102 jaar
SSS Gymvereniging 87 jaar
Zwembad De Bever 41 jaar
Tennisclub Sint Pancras 41 jaar
RBS Badminton 21 jaar
Popkoor Starlight 20 jaar
Trimclub Sint Pancras 39 jaar



Winter in Sint Pancras

Als kind waren de winters mooi
Er lag sneeuw en ijs, een hele zoi
Schaatsen over de Kruissloot naar Koedijk
't Kan nu niet meer, er staat een nieuwbouwwijk
Later schaatsen op de ijsbaan aan de Vinkenlaan
Dat was ook zo'n prachtige baan
Ik heb het idee dat ik er als kind toen vele dagen was
Nu is onze ijsbaan vaak een grote waterplas
Schaatsen op televisie was toen ook een hele dag
Jong en oud, iedereen die het in de huiskamer zag
Je vader zat met de krant en een pen op schoot
Met tussendoor snert met brood
De winters van toen zijn er niet meer
Dat doet veel mensen toch wel zeer
De afgelopen weken was ons dorp vaak een mooi wintersplaatje
Hierbij wat foto's genomen door een maatje



Nazomerfeesten

Over verenigingen gesproken..... Sinds 1979 kent ons dorp "Nazomerfeesten". Bijna was dit historie. Gelukkig heeft de noodkreet om een nieuw bestuur zijn vruchten afgeworpen. Twee personen hebben het voortouw genomen en wisten 10 mensen om zich heen te verzamelen. Zij hebben bewust gezocht naar personen in verschillende leeftijdscategorieën, de leeftijd varieert van 25 tot 55 jaar. Tijdens de eerste bijeenkomst is er enthousiast gereageerd op de verschillende taken;

Henk van 't Hul is de voorzitter, Annemiek Kieft de secretaris, Lydia Bekhuis de penningmeester en Dan van Rems is marktmeester. Het 12-koppige bestuur heeft er zin in en zal proberen van de Nazomerfeesten, die gehouden worden van 5 tm 12 september, een gezellige feestweek te maken, met bekende en nieuwe activiteiten. Een ieder die iets wil organiseren kan zich melden bij één van de bestuursleden, die op de foto staan (Jan de Boer ontbreekt)



Over onze Pancrasser veteranen

Uitgave boekje over onze veteranen, die in de veertiger jaren vrijwillig of via de dienstplicht zijn uitgezonden naar Indië, Nieuw Guinea en Suriname.

Na vrij langdurig speurwerk hebben wij een overzicht kunnen samenstellen waarin is verwerkt welke jongens dat waren. Omdat wij natuurlijk graag volledig willen zijn, publiceren wij de namen van degenen die in ons boekje worden opgenomen. Wij hopen dat u de namen wilt doornemen en ons wilt informeren als u meent één of meerdere namen te missen.

Ons uitgangspunt was die veteranen op te nemen, die in Sint-Pancras en het vroegere Zuideinde – gem.Koedijk zijn geboren of op zeer jonge leeftijd hier zijn komen wonen.

Onderstaande heren zijn allen nog onder ons en zijn in de meeste gevallen persoonlijk geïnterviewd:

P. Admiraal, H. Brammer, G. Bruin, J. Bus, P. Bus, A. v.d. Bijl, Ch. Destree, A.v. Graft, L. v. Graft, J. Hes, J. Jonker, C. Ivangh, C. Koning, N. Koning, C. Kooy, P. Kossen, E. Kuitwaard, J. Kunst, J. Olie, J. Ploeg, H. Schuur, J. Twisk, C. Vanderwerff, A. Visser, J. Wester en P. de Wit.

Via de nabestaanden hebben we gegevens (in sommige gevallen summier) gekregen over:

A. Balder, H. Beens, P. Booi, J. Brammer, J. Bijpost, S. Commandeur, C. v. Dijkhuizen, B. v. Etten, J. Glas, K. v.d. Gragt, P. v.d. Gragt, P. Hauwert, W. Hes, W. Hoogeboom, J. Kouwen, F. Langerak, J. Mulder, T. Nierop, G. Slijderink, J. Smit, J. Tromp, J. Volger, R. Weel, H. de Waal, A. Wiedijk, J. Wiedijk en J. v. Zelm.

Van wie wij niets of zeer weinig weten zijn de Indie-gangers: J. Brammer, J. Kouwen, W. Hoogeboom, J. Mulder, J. Tromp en R. Weel. En S. Bouwstra, J. Twisk en J. ten Wolde zij gingen naar Nieuw Guinea. Tot slot nog van A. van Graft, die is naar Suriname geweest.

Naast de samenvatting van de ons bekende gegevens, beschikken wij tevens over vele foto's. Wij zijn momenteel bezig met het rond krijgen van de financiering. Het ligt in de bedoeling de uitgave op of rond veteranendag, 26 juni 2010, te laten verschijnen. Mede namens Peter Bak dank voor mogelijke reacties!

Bram Kout
Telefoon 072-5643012.
Email: bramjannie@quicknet.nl

'ONS EIGEN LAND'

DOOR W. BAKKER & H. RUSCH

Misschien hebben ouderen onder u als kind op de lagere school dit kaartje (in kleur natuurlijk) als wandplaat voor het schoolbord zien hangen. De aardrijks-



kundemethode waar het kaartje deel van uitmaakte is tussen 1941 en 1985 op de meeste lagere scholen in Nederland in gebruik geweest. 'W.Bakker', een van de makers ervan, was van 1946 tot 1953

hoofd van de 'School met de Bijbel' in Sint-Pancras. Dick Rozing, een sociaalgeograaf, is momenteel bezig een boek te schrijven over deze aardrijkskundemethode en de makers ervan. Daarbij is informatie van wie dan ook en in welke vorm ook uiterst belangrijk!

Mocht u bepaalde herinneringen hebben (of van anderen kennen) aan de tijd tussen 1946 en 1953, die met de 'School met de Bijbel' en 'meester Bakker' in verband staan, zou u die dan misschien op een of andere manier willen doorgeven aan Anton Bal. Telefonisch 072- 5643168 of via email antonbal@quicknet.nl



Bij voorbaar hartelijk dank!
Henk Bakker (zoon van ...)



HISTORISCH UITJE....

Op dinsdagavond 8 december 2009 was het jaarlijkse vrijwilligersuitje van de Historische Vereniging. Zo'n 30 tal enthousiaste redactieleden, bezorgers en bestuursleden ging op pad. Allemaal verzamelen bij het oude gemeentehuis. Koppen tellen, en na een goede verdeling in de auto's en rijden maar. In colonne op pad. Jacoba had voor deze avond een speciale "historische ruimte" gehuurd... De museumwinkeltjes van Aris Bouwens. De ontvangst was hartelijk en de koffie met gebak smaakte heerlijk. Aris stak van wal... prachtige herkenbare verhalen met een skoftig mooi dialect. Je hoorde menigmaal ... "o ja".. "dat weet ik nag"... "mijn moeder dut.." enne.. "ja, dat had mijn vader ok". Leuk om iedereen zo aandachtig te zien genieten van de verhalen. Daarna de jassen an, naar buiten en de trap op naar de museumwinkeltjes. Winkeltjes waar ouwe tijden herleven... Wederom leuke verhalen over de producten, de verkooppraatjes, de reclameuitingen voor de diverse koopwaar en de

betreffende merken. Veelal van ver voor het televisietijdperk en de supermarkten. Naar benee, door de tuin, de warme boet weer in. Jassen uit en weer anzitten. Nag wat mooie afsluitende anekdotes van Aris onder het genot van een lekkere borrel met een plakke worst of een stukkie kaas. Daarna met elkaar nog effe napraten. Het was bar gezellig!

Te Koop:

Wist u dat u de vereniging ook kunt steunen door een van de volgende artikelen te kopen

- Broederzak met recept
- Koektrommel
- Oude ansichtkaarten
- Jubileumkalender 2010

Info bij Jacoba Bruntink
(06- 4222780) of
www.hvsint-pancras.nl

Activiteitenkalender 2010

Maart	Uitgave Krant
11 maart 2010	Algemene ledenvergadering in het oude Gemeentehuis
Juni	Schoolproject *
26 juni	Presentatie Indiëboek in Dorpshuis De Geist *
Augustus	Lezing in de Molenhoeve
September	Twee lezingen in de Witte Kerk *
10 September	Kraam op Nazomermarkt
11 September	Puzzeltocht/vossenjacht door Sint Pancras *
Oktober	Uitgave KOS-Krant *
8 Oktober	Receptie 25 jaar bestaan Historische Vereniging
25 November	Sint Katrijn > vrijwilligersdag
December 2010	Uitgave Klin 25

* een aantal jubileumactiviteiten is nog onder voorbehoud

NIEUWE PRIJSVRAAG

Hier weer een nieuwe prijsvraag. Waar zijn deze voordeuren in Sint-Pancras te vinden?

De uitslag kunt u opsturen via mail naar Nelleke Bruns (nelbruns@quicknet.nl) of een briefje in de brievenbus gooien bij Annemarie Wognum, Benedenweg 79.

Veel succes allemaal!



REACTIE OP DE OPROEPEN:

- extra verkocht: 30 vlaggen + tientallen kalenders.
- 2 albums sigarenbandjes ontvangen van mevrouw M. Geluk.
- 1 postzegelverzameling toegezegd door familie Goossens uit de Acacialaan.
- informatie ontvangen van mevrouw A. Volkers-Nieuwland, mevrouw T. Klos-Meijer en de heer W. de Geus over één van de sigarenfabriekjes.
- enkele oude kranten + 2 illegale blaadjes uit de 2e Wereldoorlog ontvangen van de heer C. Bobeldijk.
- dia's van onverkaveld gebied achter en van de familie Wagenaar van de Benedenweg.
- toegezegd door de heer Th. Zonneveld: een verhaal over een neergestort zweefvliegtuigje achter de woning van de familie K. Zonneveld aan de Bovenweg
- aanbod: rondleiding door het dorp te verzorgen door mevrouw A. Kloosterboer.

Wilt U lid worden van de Historische Vereniging Sint-Pancras

Bel/mail naar of lever uw gegevens in bij één van onderstaande bestuursleden:

G. van Dijk, Bovenweg 134, 072-5646680
jonkerenvandijk@hetnet.nl
B. Kout, Benedenweg 84, 072-5643012
bramjannie@quicknet.nl

Naam:.....
Adres:.....
Postcode/Plaats:.....
Telefoonnr:.....
Handtekening:.....

De contributie bedraagt minimaal €10,00 per jaar.
U ontvangt een acceptgiro na aanmelding.