

Historische Vereniging Sint-Pancras

Beste lezers,

Van onze lezers krijgen wij regelmatig veel lof over de jaarlijkse lezingen (door Siem Wognum over ons verleden) en over de Klin die elk jaar weer verschijnt. En vergeet niet de exposities waar we ieder jaar tijdens de Nazomerfeesten aan meededen.



En natuurlijk ook deze krant die al 6 jaar lang omstreeks deze tijd bij u op de mat valt.

Maar als wij een beroep doen om meer ondersteuning –in welke vorm dan ook– dan valt er een oorverdovend stilzwijgen. Wellicht beseffen onze leden niet welk een enorme arbeid er in genoemde zaken gaat zitten en natuurlijk heeft iedereen het druk.

Deze keer gaat deze (Uw) krant alleen hier over, want het voortbestaan van Uw Historische Vereniging Sint-Pancras is in gevaar. Wij zitten met onze bezetting in zwaar weer en diegenen die al jaren

voor u dit werk doen worden ouder en ouder en voor sommigen is het einde in zicht.....

Om het voor u inzichtelijker te maken geven wij u onderstaand een overzicht van de verschillende werkzaamheden en onze plannen en wellicht vindt u er iets bij waarvan u zegt: daar kan ik misschien wel wat bij helpen. Daarbij is de goede wil belangrijker dan kennis want u wordt goed begeleid en de werksfeer is uitermate prettig.

Deze krant

De opzet van deze krant was tussentijdse informatie over de gang van zaken bij de Historische Vereniging Sint Pancras. Over tentoonstellingen die wij ergens houden; mededelingen van andere interessante zaken in onze omgeving betr. musea, bezienswaardigheden, lezingen, etc. etc. . De data van onze lezingen en onze plannen voor bv. de Nazomerfeesten, waarbij wij als regel een fotogalerij verzorgen van oude dorpsfoto's en een prijsvraag met prijzen. Soms zoals vorig jaar een uniek overzicht van oude kinderboeken, of een demonstratie met toverlantaarns zoals in 2007.

Natuurlijk ook oproepen om niets weg te gooien dat nog herinnert aan het verleden en dat voor toekomstige generaties van

waarde kan zijn zoals oude foto's, dagboeken, poezie-albums, oude apparaten en boeken etc. etc. Wij verzamelen op dit moment veel op dit gebied met de bedoeling dit alles t.z.t. in een eigen museum tentoon te stellen. Zo hebben wij al veel gebruikt tuindersgereedschap, oude dia's, foto's, enz. Door deze kranten die in de regel in het voorjaar in uw bus vallen, hebben wij regelmatig interessante verhalen ontvangen die dan in de Klin worden geplaatst. Of hebben mensen opslagruimte aangeboden om onze spullen in te bewaren want wij zijn uiterst krap behuisd. In 2007 waren er zoveel jubilea in ons dorp (koersbal, de Geist, Rode Kruis, Nazomerfeesten, Molenhoeve, de Klaverjasclub, etc.) dat wij praktisch de gehele

uitgave 2007 daar aan hebben besteed. Ook dat zijn nl. zaken die met onze cultuur en historie te maken hebben.

Voor de krant wordt tijdens de redactie-vergaderingen (ca. 1 x per maand) copy aangeboden en verzameld en moeten wij daar een krant uit samenstellen. Wij prijzen ons gelukkig met de medewerking

van Ab Kooy die de lay-out en de contacten met de drukkerij verzorgt, maar wat meer ondersteuning zou ons zeer welkom zijn. Ook zoeken wij nog mensen die 1 of 2 keer per jaar in (een deel van) de Twuyverhoek onze krant wil bezorgen. Wilt u meedoen, dan even bericht aan onze redactie of ons bestuur.



MEDEDELING VOOR ALLE LEDEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING SINT PANCRAS

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats op 12 Maart '09. Zonder nadere aankondiging begint de vergadering als gebruikelijk om 20.00 uur in het Oude Gemeentehuis te Sint Pancras, Kerkplein nr. 1. Verdere gegevens worden t.z.t. bekend gemaakt via de pers en natuurlijk ook op onze website www.hvsint-pancras.nl

Mocht u onze website nog nooit hebben bezocht: het is een zeer uitgebreid informatief programma met interessant nieuws over onze vereniging zowel als over lokale zaken en opmerkelijke gebeurtenissen.

Tevens melden wij vast de data waarop wij in 2009 onze jaarlijkse "dia-lezingen" houden en wel op 24 april 2009

en de herhaling op 1 mei. Als gewoonlijk in het dorps huis De Geist. Aanvang is om 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. U weet: vol is vol!, dus kom op tijd om teleurstelling te voorkomen.

Voor leden die buiten ons dorp wonen bestaat de gelegenheid een plaats te reserveren bij A. Bal, tel: 072-5643168 en B.Kout, tel: 072-5643012.

U moet dan wel voor 19.30 uur in de zaal aanwezig zijn, anders worden de gereserveerde plaatsen weer vrijgegeven!

Het thema van deze avonden is nog niet bekend maar dat kunt u straks ook op onze website lezen. In elk geval worden het weer interessante avonden!

Namens het bestuur.

Archeologie

In onze opslagruimte hebben wij o.a. scherven, botten, schedels e.d. die ooit gevonden zijn in ons dorp tijdens opgravingen. Is heel interessant, maar wij hebben niet de kennis en mankracht om er verder mee te gaan en te trachten dit te ordenen en te rubriceren. Is een geduldwerkje en vergt wel enige kennis van zaken. Wij zoeken



dus (amateur) archeologen die hier hun aandacht aan willen besteden en die er wel wat vrije tijd aan willen geven. Graag opgave bij ons bestuur.

Tentoonstellingen

Wat dacht u hiervan: Elk jaar houden wij wel een tentoonstelling in ons dorp. Vaak in het Oude Gemeentehuis aan het Kerkplein, of in de Geist.

De reacties zijn altijd zeer positief en het aantal bezoekers is relatief hoog. Daarom doen wij dit graag en laten zo voor u het verleden herleven. Ook erg belangrijk voor de jeugd om ook bij hen het verleden te laten leven. Maar voor elke tentoonstelling moet eerst een thema worden bedacht, de foto's of materialen worden gezocht of geleend.



naar de tentoonstellingsruimte. Er zijn soms gastvrouwen nodig om de zaak in goede banen te leiden. Alles moet worden verzekerd en na afloop –vaak 's avonds- moet alles weer worden afgebroken en de zaal schoongemaakt, want de volgende dag is er weer wat anders..... Dat is niet te doen door de paar mensen die wij thans hebben dus wij doen altijd een beroep op onze leden om mee te helpen. Graag willen wij echter over een vaste groep mensen voor onze tentoonstellingen beschikken die 1 of 2 maal per jaar in actie moet



komen om dit alles tot een goed einde te brengen en om onze bezoekers een geslaagd show voor te zetten. Best wel wat werk maar samen is dit erg leuk, niet erg zwaar en iedereen kan zijn eigen idee kwijt want ook zo'n voorstelling maak je met elkaar. Mogen wij op veel reacties rekenen?



Panelen moeten worden klaargezet, schoongemaakt en voorzien van de foto's. Daar moeten nog teksten bij, Er moet een zaal worden gehuurd en de ruimte moet worden ingedeeld. Er zijn veel mensen nodig om de zaal in te richten, eventueel tafels en/of stoelen te verwijderen of juist neer te zetten, Stellingen moeten worden gemaakt. Soms moet de zaal worden verduisterd. Alles moet heen en weer worden gesleept van onze opslagplaatsen



Intussen beschikken wij over een groot aantal voorwerpen die weliswaar opgeslagen staan, doch waarvan het uiteindelijk de bedoeling is die tentoon te stellen voor onze inwoners en belangstellenden. Noem de arreslee van dokter Destree, oude tuinder gereedschappen, een grote hoeveelheid gebruiksvoorwerpen uit vroeger dagen. foto's etc. Al heel veel jaren trachten wij ons gemeentebestuur er van te overtuigen dat het voor het behoud

Algemene ledenvergadering 2009

Ieder jaar weer een verrassing hoeveel leden er komen op deze openbare vergadering waarbij wij verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Niet alleen de boekhouding, maar al de activiteiten van 2008 worden besproken alsmede de plannen voor 2009.

Leuke van deze bijeenkomst is dat het slechts ca. 1 uur duurt maar dat daarna een pauze (gratis koffie) komt die bar gezellig is en waarna wij als regel een oude film vertonen of dia's die nog nooit zijn vertoond. Dit keer geven wij er wat meer ruchtbaarheid aan want over 1 jaar bestaan we 25 jaar en willen samen met onze leden er iets moois van maken. Bespreken wij graag met u want we hebben nog geen vast plan dus ook uw idee is welkom. De Algemene Ledenvergadering

wordt dit jaar gehouden op 12 maart 2009 van 20 tot ca. 22 uur Als regel in het Oude Gemeentehuis aan het Kerkplein, maar wij verwachten dit jaar veel meer leden dus zullen wij wellicht moeten uitzien naar een wat grotere ruimte. Daarom graag even bericht of u komt. Anders brengt u ons in verlegenheid en moeten mensen staan

Even tel. bericht aan A.Bal, 072-5643168 of B.Kout 072-5643012.



Fotografie – actueel



Historie is iets uit het verleden. Bij een Historische Vereniging denkt men dan al gauw aan een ver verleden, maar historie is ook dat wat gisteren gebeurde. Voor ons is het van belang om vast te leggen wat er in ons dorp plaatsvindt zodat wij dit later kunnen gebruiken als het interessant is om te laten zien hoe het was. Daarvoor hebben wij mensen nodig die regelmatig in dit dorp rondkijken en een foto willen maken van alle interessante zaken zoals: het afbreken van een



huis, nieuwbouw, veranderend landschap, opgebroken wegen, afgewaaid daken enz. Eigen initiatief is gewenst maar u krijgt alle steun van ons. Daarbij moet wel worden genoteerd waar en wanneer het was, anders weet later niemand meer waar het over gaat.. Dit is geen dagtaak en vergt als regel maar een paar uur per week en alleen wanneer er iets gebeurt. Denkt u: daar zie ik wel wat in, neem dan contact met ons op en wij helpen u verder.



Een eigen museum?

van ons cultureel erfgoed een noodzaak is dat wij hiervoor een adequaat onderkomen krijgen. Een optimaal onderkomen zowel qua ligging in ons dorp als wat betreft de inrichting is ons Oude Gemeentehuis aan het Kerkplein, doch hier beschikken wij slechts over een kamertje van ca. 3 x 4 meter.....Veel te klein al voor opslagruimte en niet geschikt voor exposities. Onze voorstellen om

bv. dit pand uit te breiden liggen al lang bij het Gemeentebestuur, doch de enige reactie hierop is tot op heden bij het ter perse gaan van deze krant (12 januari 2009) dat e.e.a. samenhangt met een accommodatie-onderzoek. Daar horen wij nog van... In elk geval moeten wij vooruit denken en wanneer wij tenslotte een ruimte krijgen toegewezen, dan moeten wij ook kunnen rekenen

op een grote groep enthousiaste vrijwilligers die dit willen leiden, als suppoost om mensen rond te leiden, om de boel ordelijk te houden, om mee te denken over wisselende tentoonstellingen, over het promoten, het maken van folders etc.etc. Hebt U thuis nog wat (zolder)ruimte voor ons om spullen op te slaan? Hebt u interesse, wij helpen u op weg en samen zullen wij er een succes van maken. Gewoon even contact met ons opnemen.

Klin



Al 23 jaar verschijnt onze Klin, een jaaruitgave met als regel wel 168 blz. en voorzien van veel foto's bij de verhalen.



Veel van die verhalen zijn ons aangereikt door onze leden, andere zijn gebaseerd op interviews met –oudere– dorpelingen waarbij zij hun verhaal vertellen over het bestaan in vroeger tijden. Ook in de

geschiedenis van ons dorp zijn nog veel zaken die om aandacht vragen en waarbij in de archieven van bv. het Regio Archief moet worden gezocht naar de juiste gegevens. Vaak willen onze dorpsgenoten

wel iets schrijven maar ontbreekt het hen aan de ervaring om alles goed op schrift te stellen en moeten zij gesteund worden. De redactie heeft nog vele onderwerpen “op de plank liggen” maar onze bezetting is thans dermate klein dat veel blijft liggen. Zo staat in de agenda voor toekomstige Klin's onder andere:

Sigarenmakers in Sint Pancras

Muziek bands

het Jeugdhuis

Scheepshelling Kok

De molen van Kriek

Hondekarren vroeger in ons dorp

Cafe bezoek in vroeger dagen in Sint Pancras

Tuindersgereedschap

Of deze verhalen ooit gepubliceerd zullen worden hangt ook van u af, want de taak wordt wel erg zwaar voor de huidige redactie.

Nieuwe medewerkers zijn dringend gewenst. Wij zoeken daarom naar mensen die verhalen kunnen schrijven, of naslagwerk willen doen om aanvullende gegevens te verzamelen (kan vaak ook via de computer). Dit is echt heel leuk werk en men bepaalt zelf het tempo en de keuze uit onderwerpen is zeer groot en gevarieerd. Daarnaast zitten wij verlegen om mensen die een ingesproken tekst voor ons op een tekstverwerker willen uittypen. Graag veel reacties want er ligt veel werk.

Knipseldienst

Dank zij het werk van onze dorpsgenote mevr. Geluk en Mevr. Brunting hebben wij een grote hoeveelheid knipsels uit kranten en tijdschriften etc. die een goede kijk geven op de dagelijkse gang van zaken in ons dorp gedurende de afgelopen jaren. Om deze echter

te rubriceren en digitaal te verwerken hebben wij mankracht nodig om het toegankelijk te maken. Hebt u een computer en wilt u hier wat tijd aan besteden, dan zou dat voor uw Historische Vereniging een enorme steun zijn.

Inlichtingen bij het bestuur.

Samenstellen van de Klin

Hierbij hebben wij het niet over de verhalen, maar over het technische werk dat er bij hoort om een boek samen te stellen.



Wanneer alle verhalen geschreven zijn, dan moeten de verhalen gereed worden gemaakt voor de drukker. Dat is het maken van de zg. lay-out. Daar moet je wel enige ervaring mee hebben want alleen met goede wil kom je er niet. Wij zoeken dus mensen die met het “drukkerij-gebeuren” enige kennis hebben. Eerst moeten alle verhalen worden aangepast aan het formaat van ons boek de Klin en moeten de bijbehorende foto's hun plaats in de verhalen krijgen. Daarbij moet elk verhaal een apart nr. hebben (hoofdstuk) EN de bijbehorende

foto's een overeenkomend uniek nr. zodat de drukker hier geen fouten maakt. Dit vergt enige ervaring en veel tijd maar is best leuk werk. Wat lastiger is het als er verhalen bij zitten die al digitaal worden aangeleverd met foto's maar in een verkeerd formaat en een ander lettertype.

Dan is kennis van het maken van een lay-out gewenst omdat het verhaal moet worden omgezet en de foto's verplaatst.

Thans laten wij dit door de drukker doen, doch die vraagt steeds meer geld zodat wij financieel in de problemen komen. Beste oplossing is –om alles betaalbaar te houden– dat wij ZELF de complete lay-out maken en het werk gedigitaliseerd kunnen aanleveren bij de drukker. Wij zelf hebben de kennis niet dus wij zoeken een vrijwilliger die hier ervaring mee heeft. Gaarne contact met onze redactie zodat wij wellicht al met Klin nr. 24 in eigen beheer het voorbereidende werk kunnen doen.



Excursies

Ons dorp is mooi en er zijn veel zaken waar je ook als argeloze dorpsbewoner dagelijks aan voorbij gaat zonder de schoonheid er van te zien. Vaak zit er ook een leuke geschiedenis aan vast. Er zijn ook nog steeds prachtige plekje's die de moeite waard zijn om te bekijken. Onze vereniging heeft in haar plannen voor de komende jaren ook wandelingen of rondleidingen door ons dorp op haar wenslijst staan, maar hoewel we (nog) wel de kennis hebben van al dat moois, hebben wij helaas niet de mankracht om dit te organiseren en te begeleiden.

Bedenk daar bij dat een wandeling niet langer mag duren dan ca. 2 uur. Er zullen ook minder valide mensen bij zijn en om het verhaal te vertellen moet het tempo ook

laag zijn. Voor een onderhoudende rondleiding is het noodzakelijk dat de mensen verstaan wat er wordt verteld dus de groepen moeten niet veel groter zijn dan ca. 8 man. En dan het tijdstip kiezen dus in een periode dat er de meeste kans is op mooi weer.

Misschien ook vooraf een informatie over de wandeling met diabeelden van de zaken waar we naar gaan kijken.

We kunnen wel een professionele kracht inhuren die dit graag wil verzorgen, maar liever doen wij ook dit met onze vrijwilligers, dus zo goedkoop mogelijk of gratis. Het is maar een van de ideeën die we hebben en ook hiervoor zoeken wij enthousiaste mensen die dit op touw willen zetten.

Wij zijn benieuwd naar de reacties.



Lezingen

Wellicht is het meeste bekend dat wij elk jaar een lezing houden in de Geest over het verleden van ons dorp. Dit jaar worden de lezingen gehouden op 24 april en de herhaling op 1 mei 2009. Aanvang 20 uur en de zaal is open om 19.30 uur. NOTEER DIT ALVAST IN UW AGENDA EN KOM OP TIJD, WANT VOL IS VOL. Leden die buiten ons dorp wonen kunnen telefonisch reserveren bij A. Bal 072-5643168 en A.Kout, tel. 072-5643012. U moet dan wel voor 19.30 uur in de zaal aanwezig zijn, anders worden de gereserveerde plaatsen weer vrijgegeven! Het worden weer interessante avonden. Daarbij heeft Siem Wognum al bijna 25 jaar zijn stem laten horen en sleept ons dan mee door de tijd, door het dorp en haar verleden en spaart de aanwezigen niet door hen er regelmatig bij te betrekken als hij ziet dat er een nakomeling in de zaal zit van iemand op het scherm.

Maar ook onze redenaar Siem zal eens het toneel moeten verlaten en wie o wie zal dit dan kunnen overnemen? Wij zoeken al jaren naar iemand die dit wil en kan EN er de tijd voor heeft. Daarbij denken wij dat het een vereiste is dat hij/zij uit het dorp komt en dus ook de geschiedenis kent. Niet te jong De meeste aanwezigen tijdens deze lezingen zijn al met pensioen en verwachten bij de vertoonde beelden wat "doorleefde" informatie, dus met een volwassen kennis van het dorp en zijn dorpingen.

Spreken in het openbaar is niet iedereen gegeven en vergt een natuurtaent of veel ervaring. Voor het samenstellen van de lezingen is voldoende kennis aanwezig dus de grote lijnen van het te houden verhaal zullen geen

probleem vormen, Echter wel de "performance" want degene die het verhaal brengt moet het zodanig verpakken dat iedereen een leuke en interessante avond heeft.

Denkt u dat het wat voor u is of weet u iemand die wij kunnen benaderen, dan zijn wij zeer erkentelijk wanneer u ons even belt. Wij weten niet hoe dringend het is, maar zeker is dat we beter nu iemand kunnen inwerken dan dat het te laat is. Wij wachten met spanning uw bericht af.



De website www.hvsint-pancras.nl

Het is best de moeite waard om eens op onze website te kijken. Wij prijzen ons zeer gelukkig met de bekwame kracht Bert Buitink die dit nu al enkele jaren voor ons verzorgt. Veel informatie over onze vereniging, maar ook daarbuiten over andere verenigingen, actuele gebeurtenissen en verwijzingen naar andere websites. Veel oude foto's uit ons archief en een inzicht in de geschiedenis van ons dorp. Gewoon eens even kijken. Feit is natuurlijk dat ook dit werk veel aandacht en tijd vergt van onze medewerker(s) zoals het verzamelen van nieuws en het digitaal aanleveren bij onze

webbeheerder zodat het direct op internet kan. Wij zoeken nog mensen die hier zin in hebben en actuele gebeurtenissen die voor ons dorp van belang zijn regelmatig willen vastleggen Geen politiek maar wel van cultureel belang. Gewoon even bellen. Wij maken graag van uw diensten gebruik.



Wilt u ook meewerken om het verleden levend te houden voor volgende generaties en lid worden van de:

Historische Vereniging Sint-Pancras ?

(Mogen wij u als het 1000-ste lid noteren?)

Wat krijgt u er voor?

- * Elk jaar ons jaarboek De Klin.*
- * Elk jaar een lezing met lichtbeelden over ons verleden die meestal op 2 avonden met wel 200 man per keer wordt bekeken.*
- * In ons dorp Sint-Pancras deur aan deur een Krant.*
- * Een expositie of anderszins tijdens de Nazomerfeesten.*
- * En nog veel meer wanneer wij voldoende mankracht hebben.*

Ons even bellen of anders uw gegevens bij een van onderstaande bestuursleden in de bus doen:

A. Bal Destreelaan 99, tel. 072-5643168.
G. van Dijk. Bovenweg 134, tel. 072-5646680
B.Kout, Benedenweg 84, 5643012.
A. Troostwijk, Fazantenlaan 22
S. Wognum, Destreelaan 133.

Ja, ik wordt graag lid van de
Historische Vereniging Sint-Pancras.

Naam:.....
Adres.....
Postcode/plaats.....
telefoonnr.....
Handtekening.....

De contributie bedraagt minimaal Euro 10,00 per jaar, te storten op onze giro rekening nr. 356557 de Historische Vereniging Sint-Pancras.